

Boerderijnummer	3.1.105
Erfnaam	de Lorre
Oudste vermelding	ca 1805
Huidig adres	Afgebroken ca 1863, was gelegen aan de Twikkelerweg

Historie en bewoning boerderij

Teunis Lodeweges (1772-1842), bijgenaamd Lorre, vestigde zich omstreeks 1805 met vrouw en kinderen in een hutje nabij Koldendijk (tegenover erve Bram) op de markegrond. Hij kocht in 1825 de ondergrond van het huisje met wat landbouwgrond voor f. 125,= van de marke. Teunis was een wat vreemd persoon. Geboren op het Oabrahams in het dorp (Dorpsgeschiedenis 1.0.140) was hij eerst dagloner van beroep om vervolgens evenals z'n vader kleermaker te worden. Markelo was hem echter te klein; hij trok heel Nederland door o.a. verbleef hij in Leeuwarden, Huissen en Wierden. Hij trouwde omstreeks 1794 met Geesken de Wilde (1773-1836) uit het Enterbroek en kreeg met haar 8 kinderen. Na het overlijden van Geesken hertrouwde hij in 1837 op 65-jarige leeftijd met de 26 jarige Ruurlose Berendina Mengerink (*1811) die al een zoon had. Ondanks z'n "pensioengerechtigde" leeftijd werden er nog 3 kinderen geboren. Bij de laatste geboorte in 1842 was hij trouwens niet aanwezig; hij verbleef toen in Leeuwarden waar hij 2 maand later op 70-jarige leeftijd overleed. Op één na vertrokken al z'n kinderen naar buiten Markelo. O.a. Goor, Delden, Diepenheim, Wierden, Zwolle en Amsterdam werden de vestigingsplaatsen van de Lodeweges-kinderen. Alleen Jan Hendrik (*1806) vestigde zich uiteindelijk in Markelo; hij trouwde in Muiden met Louisa Johanna Selck, kwam terug en begon toen een tapperij aan de Goorseweg (het latere cafe Jachtlust 3.1.200).

Omstreeks 1849 werd de hut betrokken door de uit Goor afkomstige familie Weyschede met 5 kinderen. Weyschede was pellewever van beroep en vertrok in 1859 met z'n gezin naar Diepenheim. Wat er over was van het huisje werd in 1861 gekocht door Roelof Willemsen woonachtig op Philipsburg (3.1.090). Hij sloopte de restanten van het pand en nam het erf als landbouwgrond in gebruik.