

Boerderijnummer	3.3.245
Erfnaam	Erve Nijmeyer-van Campen
Oudste vermelding	1935
Huidig adres	Rijssenseweg 16

Historie boerderij



Eerste onderkomen van tweewielercentrum Nijmeyer

Johan Nijmeyer (*1916) was vanaf z'n jeugd bezeten van het toen nog nieuwe vervoermiddel de fiets. Hij begon dan ook na z'n schooltijd als leerling fietsenmaker bij Fredriks in het dorp. Toen hij in 1935 19 jaar werd begon hij op een stukje grond dat z'n ouders op Vastert (3.3.240) hadden gekocht in een simpel keetje z'n eigen fietsenmakerij. In 1942 kreeg hij de ongeveer ¼ hectare grond op naam, waarop hij vervolgens een huis met ruime werkplaats en later een winkel voor huishoudelijke artikelen met een Gulf benzinepomp stichtte.

Tijdens de oorlog kocht Johan een oude Ford van de huisarts. Om te voorkomen dat de Duitsers dit voertuig zouden confisceren werd het bij z'n ouderlijk huis onder het hooi

verstopt. Toen na de oorlog dit gevaar was geweken moest de auto met een paard uit z'n schuilplaats worden getrokken. Op dat moment begon Johan Nijmeyer met een taxibedrijf. Deze bedrijfstak nam in de loop der jaren

een geweldige vlucht en omvatte op den duur elf taxi's en busjes. Het vervoer naar ziekenhuizen en bijzondere scholen bleef groeien, terwijl ook voor bruiloften, begrafenis en e.d. vaak een beroep werd gedaan op Nijmeyer. De hele familie werkte dan ook mee, zo ook echtgenote Mina die nadat ze in 1952 haar rijbewijs had gehaald, vele ritjes maakte en continue klaar stond om de benzinepomp te bedienen.

Jongste zoon Joop ging werken bij de wegenwacht terwijl oudste zoon Herman de opvolger op het bedrijf werd.

Omstreeks 1960 werd er nog een nieuwe tak aan het bedrijf toegevoegd en wel het ambulancevervoer. Eerst met een ambulance van het Rode Kruis die echter al snel door een eigen ambulance werd vervangen. Dit bedrijfsonderdeel werd in 1978 afgestoten.

In 1973 verhuisde de familie Nijmeyer naar het dorp om de voormalige boerderij "De Wêver" (Dorpsgeschiedenis 1.0.590) te betrekken. Daar werden de bedrijfsactiviteiten op een wat grotere schaal voortgezet.

De oude gebouwen met de benzinepomp werden verkocht aan Wim van Campen (*1933) die in 1972 was getrouwd met Emma A. Grondman (*1939). Moeder van Campen (1900-1980) kwam met hen mee (zie pand 3.3.145). Wim verbouwde de fietsenwerkplaats tot garage.

Tegenwoordig woont alleen de weduwe van Campen-Grondman hier nog en wordt de benzinepomp verhuurd.



Mine Nijmeyer-Aaftink bedient de benzinepomp