

<b>Boerderijnummer</b>	5.1.150
<b>Erfnaam</b>	erve Meutgeert/Noach
<b>Oudste vermelding</b>	ca 1850
<b>Huidig adres</b>	De Stikker 9

### Historie boerderij

Dit in 2010 nieuwgebouwde landhuis op het adres De Stikker 9 in Rijssen, staat op de plaats waar zich tot ongeveer 1976 een boerderijtje bevond dat omstreeks 1850 was gesticht.

Egbert Sprikkelman verkreeg hier vanuit de marke 1½ ha veengrond, wat daarop verkocht werd aan Jan Willem Berkenbosch. De volgende eigenaar en tevens bewoner werd Hendrikus Vossebelt. Omstreeks 1860/1870 ontstond de bij-/huisnaam Noach. Het verhaal gaat dat bij heftige regenval de boerderij onderaan de Borkeld geïsoleerd raakte en zodoende gelek op de “ark van Noach”. De zoon Hendrik Jan Vossebelt nam later deze bijnaam mee naar Rijssen.

In 1881 was het grondbezit uitgegroeid tot 1,7 ha. De genoemde zoon Hendrik Jan, toen fabrieksarbeider, was in 1897 de eigenaar van het boerderijtje geworden. Via Willem Maneschijn kwam de plaats met 1,5 ha grond in 1920 in bezit van Hendrikus Achterkamp, afkomstig van Meutgeert op de Holter Borkeld. Tot in het begin van de 21<sup>e</sup> eeuw bleef het boerderijtje het eigendom van de familie Achterkamp en nazaten.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd hier een dubbele woning gebouwd die er tot 2009 heeft gestaan. In 2008 was de familie Wolterink uit Rijssen eigenaar geworden. Zij bouwden er een geheel nieuwe woning.

### Bewoners:



Meutgeert omstreeks 1953

Hendrik Jan (“Noach”, 1853-1924) had vele ambachten; hij trouwde in 1877 met Maria Johanna Schutte uit het Elsenerbroek (5.4.050) en ging in Rijssen wonen.

#### “Noach”

*Hendrik Jan Vossebelt kreeg de huisnaam “Noach” als bijnaam mee. Hendrik Jan was een bijzondere man. Hij ging voor het werk vaak naar het westen. Naast boerwerker, maaier, boerenknecht en handelaar was hij ook schoorsteenveger. Bij deze laatste bezigheid droeg hij een hoge hoed. Ook droeg hij gouden oorringen. Zijn gezin woonde vanaf omstreeks 1877 eerst aan de Bouwstraat in Rijssen om daarna te verhuizen naar de Eschdwarstraat. Dit straatje werd al snel “De straat van Noach” genoemd. Als zandhandelaar leverde Hendrik Jan een kruiwagen witzand voor 15 cent en een emmer zand voor 5 cent (zoals toen gebruikelijk strooiden de huisvrouwen dit zand uit over de keukenvloer). De naam Noach leeft in Rijssen nog voort met de “Noachpassage”.*

Hermannus (1855-1897) trouwde in 1882 in Wierden met Hendrika Willemina Kamphuis en in 1891 in Ambt Almelo met Hendrina Kalkhaar. Egbert (\*1864) overleed op 20-jarige leeftijd. Dochter Hendrina (\*1869) werd de opvolgster.

► Hendrina Vossebelt (1869-1949) trouwde in 1889 met Jan Aaltink (1864-1944) uit Holten. Zij kregen de dochter Hendrika (\*1890) en de zoon Hendrikus (\*1894). Omstreeks 1895 vertrok deze familie naar Wierden. De ouders van Hendrina, Hendrikus Vossebelt en Hendrika Hendertink, gingen in 1896 naar Rijssen.

► Eerste bewoonster was vermoedelijk de dagloonster Hermina Wolbers (1816-1885), die afkomstig was van de boerderij Aaftink, later Schotjan genoemd (5.2.010). Zij kreeg in 1851 de onechte zoon Jan Hendrik Wolbers, maar deze overleed al vlak na de geboorte. In 1852 trouwde zij met de op de Rijssener Borkeld geboren weduwnaar Gerrit Jan Brillman en verhuisde naar het nieuw gestichte 'n Bril (5.2.076).

► Omstreeks 1853 kwam de in Holten geboren Hendrikus Vossebelt (1828-1901) hier wonen met zijn echtgenote Hendrika Hendertink (1824-1897), die was geboren op (Nieuw) Hendertink (5.3.350). Het paar was in 1852 in Bathmen getrouwd. Zij kregen 5 kinderen waarvan er 1 levenloos werd geboren. Zoon

► Nieuwe bewoners werd in 1896 de familie Stegeman-Stegeman. Gerrit Hendrik Stegeman (1865-1905) was in Gorssel geboren en zijn echtgenote Hendrikje Stegeman (1874-1941) in Hellendoorn. Op deze boerderij kregen zij 3 kinderen. Willem werd geboren in 1897, Hendrika (\*1899) trouwde in 1919 met Derk Kamp in Hellendoorn en Aaltje (\*1902) trouwde in 1921 in Hellendoorn met Hendrik Bernard Zweers uit Ommen. De familie Stegeman vertrok in 1902 naar Rijssen.

► Vervolgens kwam hier in 1903 Jan Vrugteveen (\*1874) wonen. Hij was afkomstig uit Rijssen en in 1901 getrouwd met Jenneken Sligman (1876-1906), afkomstig van de Kiete uit het Markelose Broek (Marckelo 1.6.022). Hun zoon Gerrit Jan (\*1901) was al in Rijssen geboren. Hendrika (\*1904) en Gerrit Hendrik (\*1906) werden hier geboren. In 1906 vertrok deze familie naar Holten, waar Jenneken Sligman nog hetzelfde jaar overleed. De jongste zoon Gerrit Hendrik verhuisde toen naar zijn grootmoeder op de Kiete. Later zou hij daar de opvolger worden.

► De opvolger op de boerderij "Noach" werd in 1906 Willem Manenschijn (1877-1919), die in hetzelfde jaar getrouwd was met Johanna Geertruida Koordes (1884-1919). Het echtpaar kreeg 4 dochters: Dina (\*1907), Hendrika Johanna (\*1909), Willemina (\*1912) die slechts 2 jaar oud werd en (weer) Willemina (\*1914). Toen in 1919 beide ouders kort na elkaar kwamen te overlijden werden de 3 dochters in Holten gehuisvest.

► In 1920 kwam toen het echtpaar Achterkamp-Ulfman op deze boerderij wonen. Hendrik Jan Achterkamp (1893-1953) geboren op Meutgeert op de Holter Borkeld was in 1920 getrouwd met Arendina Ulfman (1898-1968) van de nabijgelegen boerderij Ulfman (5.1.160). Dit stel kreeg 2 kinderen. Dochter Hendrika (1921-2005) trouwde met Tibbe de Vries en ging in Holten wonen. De zoon Jan Albert (\*1923) werd de opvolger.



**Jan Achterkamp (\*1923) en Janna Noteboom (\*1925) in 1949**

► Jan Albert Achterkamp (Jan, 1923-1988) trouwde 1949 met Janna Hendrika Noteboom (Janna, \*1925) uit Holten. Zij kregen de dochter Hendrika Arendina (Hennie, \*1954), die in 1977 trouwde met Herman Wonnink (\*1953) uit Geesteren (Gld.). Dit jonge stel woonde aanvankelijk in een helft van de dubbele woning die hier in 1976 was gebouwd. Zij kregen 2 kinderen: Mark (\*1980) die naderhand in Holten ging wonen en Ronald (\*1985) die naar Houten (U.) is verhuisd. In 1996 vertrok het jonge paar naar Markelo-dorp (Beusbergen) en woonde de weduwe Janna Achterkamp-Noteboom alleen in de ene helft en werd het andere gedeelte verhuurd. Janna is later, na een kort verblijf in Holten, op de Anholtskamp in Markelo gaan wonen.

► In 2010 kwam hier het uit Rijssen afkomstige paar Dick Wolterink (\*1951) en Hermien Kamphuis (\*1954) wonen. Dick, werktuigbouwkundige en jarenlang werkzaam bij Stork in Hengelo en Hermien kregen 6 zonen. Bij hun komst kwamen 3 jongens mee naar deze woning. De zonen Willem (\*1983) en Henry (\*1985) verlieten het huis weer in 2013. De jongste zoon Niek (\*1990) bleef vooreerst bij zijn ouders wonen.